

De barre tocht met de Finse Kerkboot

Roeien verbindt, roeien doe je samen!

Roeivereniging De Geeuw, Sneek, Friesland, 19 oktober 2014



Op naar Sneek.....

Zondagochtend om 9.00 uur vertrokken we met prachtig zonnig weer vanaf Thyro naar Sneek.

De auto's volgepropt met roze spekkies, flesjes water, zonnebrandcrème en natuurlijk enthousiaste roeiers. Hoe dichterbij Sneek kwamen des te dreigender werden de wolkenluchten.

In Sneek moesten we dwars door het mooie historische stadscentrum rijden om bij de roeivereniging te komen.

Bij de vereniging werden we heel hartelijk ontvangen door de leden van De Geeuw. Na een kopje koffie met koek, toverden de leden van De Geeuw een gigantische boot tevoorschijn: De Finse Kerkboot!! Die Friezen, hoe komen ze eraan?



De roeiers, blij verrast door de maat van de boot. Zo'n bijzondere boot, daar wil je wel eens in varen!



Duwen en trekken, let op je tenen! Met vereende krachten werd de kerkboot te water gelaten.



De Finse Kerkboot

De Finse Kerkboot is ooit door leden van De Geeuw aangekocht, toen zij in Finland waren. De naam van de boot verklaart de functie: vroeger gingen de Finnen roeiend naar de kerk. Deze boordboot heeft slidings en twee zitplaatsen naast elkaar. Je roeit met ongedraaid blad. De boot is lang en breed en roeit verrassend licht. Je haalt al snel 15 km per uur.

Excellente stuur

Al snel werd Henny tot stuur gebombardeerd en dat heeft ze geweten! Het was een hele uitdaging om de lange brede boot met harde wind, met hier en daar een onervaren roeier, door de smalle grachten en plezierhaventjes van Sneek te loodsen. Ook waren er veel bruggetjes, waarvoor op tijd gebukt moest worden. Henny heeft gestuurd als een echte Fries, foutloos waterkaart lezend en met ononderbroken topconcentratie. Henny, een, twee, drie, stuur bedankt!!



De zwarte Brekken over.....

Tja...en dan de roeiomstandigheden: na een bochtig en ingewikkeld traject door Sneek, waarbij we door de wind aan lager wal in het riet belandden, staken we De Zwarte Brekken over met zware wind en harde regen. De schuimende golven beukten de boot. Eventjes licht roeien was geen optie. De gezellige gesprekken in de boot werden gestaakt. Het werd puur een zaak van zo snel mogelijk het dorpje IJlst in te varen en onze behendige stuur te ontdoien.

Opwarmen in IJlst

In IJlst vonden we snel een restaurant om te lunchen. Dat is niet zo moeilijk daar omdat IJlst een klein dorpje is met maar een enkele dorpsstraat. Aan tafel bekeken we de lunchkaart en bestudeerden we de waterkaart voor de snelste weg terug naar Sneek. We hebben heerlijk en gezellig geluncht met elkaar. Onder de tafel ontstond een plas water afkomstig van onze doorweekte roeikleding.





Terug naar Sneek

Op de terugweg knapte het weer iets op. Met een broodje kroket of een warm patatje in de buik werd het roeien een stuk gemakkelijker. We hadden wind mee zodat we heerlijk konden genieten van de omgeving en van het samen roeien in die bijzondere boot. Binnen 3 kwartier waren we weer terug bij De Geeuw.

Hozen en warm douchen

Nadat Henny perfect had aangelegd, hebben we gezamenlijk de boot opgeborgen. Er bleek behoorlijk wat water in de boot te zijn verzameld. Dus een kwartiertje hozen werd onderdeel van het programma. Na een warme douche en een klein drankje werd de terugreis naar Enschede ingezet.



Bijzondere tocht!

We hadden de weergoden niet mee. Terwijl wij zwoegden op de Friese wateren, zaten de thuisblijvers met een wijntje in de tuin van de zon te genieten. Toch was het een onvergetelijke ervaring om samen te roeien in een grote boot, gezellig met elkaar te praten en elkaar beter te leren kennen, samen als team problemen op te lossen waar nodig, samen plannen te maken over waarheen te roeien, samen van een andere omgeving te genieten, samen gezellig te lunchen. We hebben veel gelachen en enorm genoten van deze bijzondere dag! Kortom:

Roeien verbindt, roeien doe je samen!